

Wie vraagt de mantelzorg hoe het met hem/haar gaat?

Online ontmoetingen

We vinden het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, zéker in deze tijden. We brengen jullie daarom graag digitaal bij mekaar voor een reeks interviews en getuigenissen met en van mantelzorgers.

Met deze reeks willen we aanwezig zijn voor de mantelzorgers die op volle toeren zijn blijven draaien of zelfs een versnelling hoger mochten schakelen. We luisteren naar hun getuigenissen en maken ruimte voor een vragenronde.

We bijten de spits af met de volgende straffe mantelzorgers:

14 januari 20u00 – 21u30, Willy Thoelen (75j)

Over zijn rol als mantelzorg:

Al meer dan 30 jaar zorgt Willy samen met zijn vrouw voor hun zoon Christoph.

Christoph belandde in 1988 maandenlang in een coma nadat hij slachtoffer is geweest van een zwaar verkeersongeval.

Na een lange revalidatie werd duidelijk dat hij een rolstoel zou nodig hebben voor de rest van zijn leven.

Lijfspreuk: *"Eedere dag begint met een lach"*



28 januari 20u00 – 21u30, Martine Marchal (57j)

Over haar rol als mantelzorg:

Martine zorgt voor haar partner Paul die aan jongdementie lijdt.

Lijfspreuken:

"Focus je op wat wel nog kan"

"Spreek niet over ons, maar spreek met ons"

11 februari 20u00 – 21u30, Katja Jorissen (44j)

Over haar rol als mantelzorg:

Katja zorgt voor haar dochter Lisa.

Lisa is een 17-jarige vrolijke meid met een ernstige meervoudige beperking. Ze gaat sinds kort naar school in het Sint-Gerardus in Diepenbeek en komt elke dag naar huis. Sinds jaren is Katja de persoonlijke assistente.

Lijfspreuk:

"Let's make some magic! Maak kleine dingen magisch."



Op 25 februari, 11 maart en 25 maart zijn er nog 3 sprekers op het programma. Volg onze kanalen om op de hoogte te blijven.

We zoeken nog kandidaten voor april en mei!

Heb je na deze sessies interesse om zelf je getuigenis te delen? Mail naar mantelzorg.limburg@samana.be

samana

samen met

